



STEPHEN KING

ROBIN FURTH • PETER DAVID • JAE LEE • RICHARD ISANOVE

DE DONKERE TOREN

DE VAL VAN
GILEAD

STEPHEN KING

DE DONKERE TOREN



DE VAL
GILEAD

STEPHEN KING
**DE
DONKERE
TOREN**
**DE VAL
GILEAD**

CREATIVE DIRECTOR AND EXECUTIVE DIRECTOR
STEPHEN KING

THE SORCERER
PLOT AND SCRIPT
ROBIN FURTH

ART
RICHARD ISANOVE
LETTERING

CHRIS ELIOPOULOS & DPS (DUTCH)

FALL OF GILEAD
PLOTING AND CONSULTATION
ROBIN FURTH

SCRIPT
PETER DAVID
ART
RICHARD ISANOVE

COLOR ASSISTS
DEAN WHITE
LETTERING

CHRIS ELIOPOULOS & DPS (DUTCH)

ASSISTANT EDITOR
MICHAEL HORWITZ

EDITORS
RALPH MACCHIO & LAUREN SANKOVITCH

COVER ART
RICHARD ISANOVE

COLLECTION EDITOR
MARK D. BEAZLEY

ASSISTANT EDITORS
JOHN DENNING AND ALEX STARBUCK

EDITOR, SPECIAL PROJECTS
JENNIFER GRÜNWALD

SENIOR EDITOR, SPECIAL PROJECTS
JEFF YOUNGQUIST

SENIOR VICE PRESIDENT OF SALES
DAVID GABRIEL

SENIOR VICE PRESIDENT OF STRATEGIC DEVELOPMENT
RUWAN JAYATILLEKE

BOOK DESIGN
SPRING HOTELING AND PATRICK MCGRATH

EDITOR IN CHIEF
JOE QUESADA

PUBLISHER
DAN BUCKLEY

MET DANK AAN CHUCK VERRILL, MARSHA DEFILLIPO, RALPH
VICINANZA, BARBARA ANN MCINTYRE, BRIAN STARK, JIM
NAUSEDAS, JIM MCCANN, ARUNE SINGH, CHRIS ALLO, JEFF SUTER,
JOHN BARBER EN JIM CALAFIORE.

© 2009 TK by Stephen King
All rights reserved

© 2010 Nederlandse vertaling

Uitgeverij Luitingh ~ Sijthoff B.V., Amsterdam
Alle rechten voorbehouden

Oorspronkelijke titel: *Dark Tower Graphic Novel Collection 4 - The Fall of Gilead*

Vertaling: Hugo Kuipers

Omslagontwerp: Karel van Laar

Omslagillustratie: Jae Lee & Richard Isanove

ISBN 978 90 245 3077 9
NUR 334 / 360

INTRODUCTION

Gezien de titel van dit werk geloof ik niet dat ik een geheim verklap als ik zeg dat de baronie Gilead ten prooi zal vallen aan de troepen van John Farson, de Goede Man. Hoe Steven Deschain en zijn zoon Roland ook hun best doen, ze zullen falen.

Midden-Wereld mag dan niet onze realiteit zijn, de inwoners van beide rijken kennen verbijsterende successen en rampzalige mislukkingen. En beide rijken hebben hun buitengewone persoonlijkheden die met hun reusachtige doeleinden en verlangens boven de rest uitstijgen. De Donkere Torenromans gaan over de blinde obsessie van een man om een toren te bereiken die het draaipunt van het bestaan is. Toch gaan de verhalen ook over de neergang van een lijn tot het laatste lid: de familielijn van het Huis van Eld. Van Arthur, die Gilead min of meer met pure wilskracht tot stand bracht en een verre voorvader van Steven was, tot Roland, de jongste man die ooit scherpschutter werd. Roland heeft enorme, verpletterende verantwoordelijkheden en wordt al op jonge leeftijd in de ene na de andere tragedie gestort. Hij is amper een tiener als de sirenenzang van de Toren hem roept. Daarna was Roland hartverscheurend slecht in staat om te voorkomen dat de enige vrouw van wie hij ooit had gehouden, Susan Delgado, op de brandstapel in Hambry ter dood werd gebracht. Later doodt hij op jeugdige leeftijd per ongeluk zijn eigen moeder. En slechts enkele dagen later wordt hij de laatste van zijn lijn die verantwoordelijk is voor de verdediging van zijn belegerde stad. Wat een ondraaglijke last voor iemand die zo jong is!

Toch zijn al die beproevingen nog maar het voorspel van wat hem na Gilead te wachten staat. Ik raad de trouwe lezer aan eens na te denken over de aard van het personage dat zo

briljant door Stephen King is uitgedacht. Wie zou niet bezwijken onder alles wat Roland in slechts enkele jaren overkomt? Zijn het proeven waarmee een hogere macht wil nagaan of Roland een voldoende sterke persoonlijkheid bezit om de Donkere Torenqueeste tot het onbekende eind te volbrengen? Latere delen zullen dat leren.

Maar op dit punt, nu de Scharlaken Koning actief en in opkomst is, en de Stralen van de Donkere Toren verzwakken, hebben we ons geheel en al afhankelijk gemaakt van een erg verzwakte scherpshutter. Het voortbestaan van de realiteit zoals wij die kennen, rust op zijn nog smalle schouders.

Het is hem niet gelukt Gilead voor de troepen van de Goede Man te behoeden. Dat is zeer verontrustend. Was het alleen een misstap of een onheilspellend voorteken? Roland Deschain is een fascinerend personage met veel mogelijkheden en tegenstrijdigheden. Zijn reis naar de ultieme waarheid van het bestaan is een van de meest fascinerende uit de populaire literatuur. We geven dat proces opnieuw gestalte op de volgende bladzijden.

Geniet hiervan,

Ralph Macchio

Ralph Macchio

IN EEN WERELD DIE IS VERDERGEGAAN...

Nadat hij op de ongehoord jonge leeftijd van veertien jaar de waardigheid van scherpschutter had verworven, werd Roland al gauw een doelwit van de vijanden van zijn vader, met name van John Farson. Om aan de dood te ontkomen moest hij zijn woonplaats Gilead ontvluchten.

Vergezeld door zijn ka-tetgenoten Cuthbert en Alain begaf Roland zich naar de stad Hambry en werd daar verliefd op Susan Delgado. Toen Susan werd gedood door de dorpelingen, die aan de kant van Farson en zijn boosaardige meester, de Scharlaken Koning, bleken te staan, redden de jongens ternauwernood het vege lijf, met medeneming van Farsons grootste buit: de bol die Maerlyns Grapefruit werd genoemd.

Nadat Roland zijn eerste ervaring met de kwade macht van de bol ternauwernood had overleefd, keerde hij met zijn ka-tet naar Gilead terug. Omdat hij nog steeds onder de vernietigende invloed van de bol verkeerde, hield Roland hem verborgen voor zijn vader Steven, totdat zijn ka-tet hem dwong hem tevoorschijn te halen. Steven was zo verstandig de bol veilig op te bergen, opdat hij niemand kwaad kon doen.

Terwijl Gilead zich op de feestelijkheden voor de nieuwe scherpschutters voorbereidde, wilde Rolands moeder boeten voor haar overspel met de tovenaars Marten. Marten dook schijnbaar op uit het niets en bracht Gabrielle ertoe deel te nemen aan de snode moordaanslag die met hulp van Farsons spion op haar man Steven zou worden gepleegd. Omdat Roland zijn teruggekeerde moeder niet vertrouwde, verliet hij de feestelijkheden. Hij vond de bol, die in haar kamers verstopt was. De bol bezorgde hem een hallucinatie en hij loste een dodelijk schot op Gabrielle.

Achter deze tragische gebeurtenissen zat één constante factor: de tovenaars Marten. Welke rol speelde hij bij de vuige daden die zijn gepleegd, en bovendien: wat was zijn motief?

STEPHEN KING

DE DONKERE TOREN



DE TOVENAAR

PROLOOG

Wat is tovenarij?

Volgens sommigen de manier waarop het wilskrachtige individu het draaien van ka's wiel verandert en het lot van naties beïnvloed.

Ik zeg: valsspelen met het kaartspel van het toeval.



Neem bijvoorbeeld deze vijf kaarten. Ze beschrijven het lot van het huis van Deschain, de hoogverheven dinhs van Gilead.



In het verleden: overheersing. Maar wat zou je anders verwachten van de afstammelingen van Arthur Eld, de koning van het Al-Wereld van weleer?

Maar in het heden? Ach! Ze verdrinken in de golf van rebellie; ze kunnen er niets tegen beginnen.

De vrouw der schaduwen draait aan haar wiel, en hen wacht slechts ondergang.



Rebellie en ondergang - daar heb ik de hand in gehad.



Volgens sommigen is tovenarij niet altijd slecht. De kaarten die je in het spel of het leven gedeeld krijgt, moet je niet betwisten, zeggen ze.



Maar zulke angstige dwazen zijn kleine mensen, menselijke mensen.

Hoe kunnen zulke mensen het grotere beeld van de tovenarij begrijpen, of de verlokking van echte macht?



Wie ben ik, vraagt ge? Ik ben de profeet, de slang, de schenker van kennis en vreugde, en ik heb zoveel namen als er werelden zijn.

Walter O'Dim, Marten Broadcloak, Rudin Filaro, de Nachtwandelaar... om er maar enkele te noemen.



Maar er is geen betere naam voor mij dan op deze kaart staat.

— DE TOVENAAR —



Ik ben de tovenaar

Al zouden sommigen me een dodenbezweder noemen.



Ooit, in het langgeleden, liet de boze tovenaars Maerlyn dertien kwaad-aardige bollen ronddraaien en gaf elk daarvan een ziel zo verdorven als die van hemzelf.

Hij schiep die mooie maar duivelse voorwerpen om de harmonie en stabiliteit in Al-Wereld te vernietigen.

Maar Maerlyn verwekte ook een menselijke bastaard. Tenminste, het was een kind in de gedaante van een mens.

Ik ontkiemde uit Merlyns zaad en kwam voort uit de dikke buik van Selena, godin van de zwarte maan.

Vervolgens werd ik te vondeling gelegd bij een molenaar in Delain, opdat ik kon leren hoe mensen leven.

Maar al gauw verveelde mijn pleeggezin me. Na mijn dertiende verjaardag stak ik de molen in brand en ging op zoek naar mijn echte familie.

En zoals ka wilde, vond ik hen.



Doe wat ge wilt zal de hele wet zijn. Dat is het eerste principe van tovenarij.

Open u voor mij, mijn zuster, mijn liefde, mijn duitje, jij die mij ontheligt...



Noem me maar Marten. Of Walter. Beide namen en gezichten had ik in het langgeleden van Gilead.

Ik ben de zoon van de tovenaars Maerlyn, en deze jinnie is zijn schepping en zijn dochter.

Ze is mijn zuster, mijn partner, mijn bondgenoot.

Zoals ooit onze vader hebben wij ambities.



Voor zover ik kan zien, staat alleen het huis van Deschain tussen ons en het draaipunt van tijd/ruimte dat de Donkere Toren wordt genoemd.



Doe wat ge wilt zal de hele wet zijn.

De Deschains zullen vallen, Gilead zal vallen, en de Toren zal mij Meester noemen.

Tenslotte heeft zelfs de Hel zijn helden.

Liefde is de wet: liefde naar wil. Mijn wil. Dat is het tweede principe van tovenarij.

De vrouw in mijn armen is Gabrielle Deschain: vrouw van Steven, heer van Gilead. Maar uit haar hart zal een kind van mij worden geboren.

Zijn naam is moord.

Wat je van me vraagt, Marten... Dat is afschuwelijk! Je wilt dat ik mijn man vermoord?

Ik wil dat we samen zijn. Om over de grenzen te gaan die ons van elkaar scheiden moeten we de wereld van de scherpschut-tertiranrie bevrijden.

En dat kunnen we alleen bereiken als ik Steven niet alleen bedrieg, maar ook vermoord?

Heer, welke zonden staan er op de lei van het leven geschreven, dat ze alleen op die manier zijn uit te wissen?

En Roland? Wil je dat ik de zoon dood die ik zelf ter wereld heb gebracht?

Beslist niet. Als het aan mij ligt, bereikt hij een hoge ouderdom en sterft hij vredig in zijn bed.

Heb moed, mijn lief. Uit dit kwaad zal iets goeds voortkomen.

Iets goeds? Ik geloof dat ik niet meer weet wat dat is.

Ga tegen de avond naar Gilead terug. Een boodschapper komt je tegemoet met een wapen dat je kunt gebruiken.

In de toekomst, mijn vrouwe, zul je een heldin worden genoemd.



Wat is
dit?

Nieuws van mijn
spionnen in Gilead?



Mijn zuster is er om haar
gif te verspreiden!

Wat ironisch dat ze Gilead
is binnengesmokkeld door
de zoon van het huis dat
we willen vernietigen.

Maar Roland is al
half verliefd op haar.
Wat zijn mijn vrouwen
vals!



Als nieuws vleugels
heeft, dan heb ik ze ook.

Het is tijd om mijn mannen
naar Farsons kamp te leiden.



En dan bereiden
we de aanval op
Gilead voor.



Waar blijft die verrekte tovenaars?

Aan het zwelgen met zijn demonen, denk ik.

Spreek niet zo lichtvaardig over hem, anders verandert hij ons in honden.

Ha! Of hij laat een raaf je ogen uitsteken omdat je rookt onder diensttijd.



Halt! Weg jij, monster!

Dwaas

BLAM



Vergeef hem, heer Marten! Hij is jong!

Zwijg of ik verander jullie allen in gehoorzamer schepsels!

Breek het kamp op. Als de zon aan de hemel staat, vertrekken we naar de Geschoren Bergen!



Zulke dwazen tolereer ik...

... maar niet lang.



Laat zien, zuster! Heb je je giftige kronkels om heer Steven geslagen?



Welkom, heer
broer!

Kijk in de
geplaagde ogen
van Gilead en
weet hoeveel ik
van u houd!



Voelt heer
Steven je,
zuster?

Nee, broer,
hij voelt mijn aan-
wezigheid niet, al onttrekt
mijn roze licht het leven
aan hem!



Hij ziet de
gevechten die
zijn zoon in
Hambry heeft
geleverd!

Welzeker, en ik
geniet van zijn nood.
Want al leeft hij in
mij, hij ziet geen
verschil tussen
toen en nu.

Zie je daar
het liefje dat
Rolands zaad
droeg en daar-
voor in vlammen
betaalde?

En naast haar de
vijand van Eld die
dit alles heeft
veroorzaakt...



... onze neef,
heer der spinnen,
die wij dienen om
onzezelf te dienen!

Heil,
Scharlaken
Koning!



Ach, heer
Steven! Hoe
heerlijk is uw
pijn...



En nu de angsten
en herinneringen die
hij dacht te hebben
verdrongen!

Hier zijn
eindeloze gevechten
met de vijanden van
Gilead.

En daar het
verwonden
van zijn jonge
beschermeling, de
scherpschutter
Charles.

En daar is Charles met
Arra, zijn Manni-vrouw. Net
als wij heeft zij de gawe,
en die zal haar baby ook
hebben.

Het kind
moet sterven.
Verwacht het
tweetal op de
Galgenheuvel.

Welzeker,
zuster. Uw wil
geschiede.

Kinderen...
dat is nog
eens een
herinnering!

Steven heeft
de jonge Roland in
zijn armen, maar in de
armen van zijn vrouw
ligt het kind dat ge
vergiftigde onder het
mom van genezing.

Maar wat
is dit?!?

Het is niets,
zuster. Een fantasie.
Een angst. De Deschain-
vrouw betekent niets
voor mij.

Nee, Marten! Ik
ben uw zuster,
niet uw dwaas!







Hallo, mijn vrienden! Ugh! Arra, moet je alles wat we bezitten naar Manni Kra-ten brengen?

Mijn heren!
Wij zijn vereerd!



Vrouwe Arra?
Wil je niet van de reis afzien? De beste vroedvrouwen van Binnen-Wereld zijn in Gilead.



Nee, heer Steven, want ik heb mijn moeder beloofd dat ik mijn kind krijg in haar kra, waar ik geboren ben.

Als dinh kan ik jullie beiden bevelen te blijven. In deze duistere tijden zijn zelfs de wegen van Gilead vergeven van bandieten

Welzeker, heer. Maar dat doet ge niet. Ik heb Charles om me te beschermen, en gij zijt te goed...



Heer Steven! Uw hand bloedt, maar uw arme hart... het breekt!

Arra!



Vergeef mijn vrouw, heer Steven!

Het is niets, Charles. Vertrek nu de dag nog jong is.

Ik dank u, heer Steven. Moge uw vrouwe veilig terugkeren!



Weet Arra...?

Over de verhouding van mijn vrouw? Weet niet heel Gilead dat?

Maar Arra is goed en wenst iedereen het beste. Zo was Gabrielle ook, voordat de tovenaars haar vergiftigde.



Zoals mijn zuster beval,
wachten mijn mannen op de
Galgenheuvel...



Charles?

Ja, Arra?

Denkt ge dat
heer Steven gelijk
heeft? Is het dwaas
van mij om mij door
u naar huis te laten
brengen?

Nee, Arra.
Heb je spijt
van deze
reis?



Nee. Gij zult
voor me zorgen. Al
voelde ik iets toen
ik met heer Steven
sprak...

... maar misschien
waren het slechts
de kuren van de
zwangerschap.

Ik houd van u,
Charles.

Ik houd ook
van jou.

Aha! De vlieg
voorvoelt het
web...



Charles! Red
ons!

Halt, in
Farsons
naam!

HINNIK



Hoe grillig is het lot. Hier, bij John Farsons tent, staat Coral Thorin, eens de machtigste vrouw in Hambry.



Ze was eigenares van de Traveller's Rest, zuster van de burgemeester en minnares van Eldred Jonas, de vechtersbaas van John Farson.

Nu is ze een van de vele ontheemden in de oorlog.



Maar haar minnaar, Clay Reynolds, is een van de slachtoffers daarvan.

Dwaas! Hoe durf je terug te komen zonder mijn magische bol!



Genade, heer Farson!



Genade?



Ik laat je kennismaken met mijn genade!



Als mijn Grapefruit niet wordt gevonden, sterf je!



Haal deze man weg! Ik word ziek van hem!

Clay!

Heer Farson?

Kom binnen, tovenaars.



Uw bol, mijn heer, is
niet verdwenen, maar
in handen van uw
vijanden.

Vertel meer,
man! Overal op
de wereld zijn
vijanden van mij!



De Grapefruit
is in Gilead.



Die vervloekte
Roland, die verwende
snotaap uit Binnen-
Wereld. Hij heeft mijn
Grapefruit naar zijn
vader gebracht!



Welzeker,
heer. Maar we
kunnen hem
terugkrijgen.



Jonge Charles, ik wil dat je een
introdunctiebrief voor ons aan je
dinh schrijft. We noemen onze
spion Kingson.

Nee!
Ik verraad mijn
broeders niet!
Niet om mijn leven
te redden!



Het is niet
jouw leven dat
op het spel
staat.

Schrijf de
brief met inkt of
bloed. Dat is me
om het even.

Alsjeblieft, Charles!
Doe het om de baby! Ge
beloofde dat we veilig
zouden zijn!



Om jou te
redden, Arra, zou
ik mijn ziel verkopen
aan de Scharlaken
Koning.



En ik
vrees dat
ik dat nu
doe...



Vertrouw je
vijand niet,
jonge Charles.
Mededogen
kennen wij hier
niet.

AAAAH!



**NEEEE!
ARRA!**





Wat nu,
tovenaar?

Met Charles'
introductiebrief
krijgen we nog een
spion in Gilead.

En nu laten we
ons niet in de
luren leggen door
die snottaap en
zijn tetgenoten.



Steven Deschairs
vrouw is mijn
maitresse. Ze zal ons
helpen de bol te stelen.
Ze is al bereid haar
man te vermoorden
voor onze zaak.

Het ontbreekt
haar alleen nog
aan een wapen.



KRONSJ

Hier is het
vergiftigde mes dat
de dlnh van Gilead zal
doden en daarmee
de Grapefruit zal
bevrijden!



Voorzichtig,
heer Farson.

Eén krasje van het
lemmet en je bloedt
uit al je poriën tot je
sterft.

De dood is zeker,
maar pas na weken van
ondraaglijke pijn.

En als het
de vrouw
niet lukt?



Dan lukt het dit
boek wel; of onze
spion.

De bladen van het boek
zijn magisch. Ze laten de
lezer zien wat hij verlangt
te zien. Het is dan ook het
ideale lokaas.

Het bindwerk is
veilig, maar op de
bladen zit hetzelfde
gif als op het mes.
Het zal ons lukken.



Nu alleen nog
onze spion
kiezen.



Oom, het zou me
een eer zijn uw spion
te zijn. Ik wil al zo
lang wraak nemen
op Gilead.



Nee, James.
Jij bent te...
onervaren.

Onervaren?

Oom! Zeg
tegen je tovenaars
wie hier leider is! Je
hebt geen trouwer
dienaars dan
ikzelf!



Mijn neef
heeft gelijk. Hij
zal deze wapens
naar Gilead
brengen en hij zal
helpen mijn bol
terug te halen.



Dank u, oom!
Ik zal u niet
teleurstellen!

Nee, ijdele en dwaze
jongen! Jij zult ons
allemaal teleurstellen.



Nu, jonge Roland,
vertelt ge me meer
over de ontrouw van
uw moeder!

Om u van zulke
dingen te laten
dromen moet ik u
eerst aan liefde
laten denken!



Weet ge nog, Roland,
het genot toen u met
uw liefde lag?

Weet dan welk
genot uw moeder
had toen ze uw
vader bedroog!

Verdient ze het
te leven, Roland?
Ze heeft u en mij
beledigd! Hoe zult
ge ons wreken?

... dood
haar!



JA!

Ah!



Droom nu, Roland, en vergeet ons genot!

Maar als uw moeder mij van uw vader steelt, volg haar dan!

Als ge Gabriëlle in mijn bol gespiegeld ziet, zult ge in haar plaats uw vijand zien.

Ge zult de heks neerschieten die uw liefje in de val lokte, maar dan doodt ge uw moeder!



Heer Farson, uw neef zou hier al uren moeten zijn!

Geef de jongen tijd, tovenaars!

Hij is al bijna twee weken binnen de muren van Gilead!

We hebben geen tijd meer.

AAAAHHH!

De man Jezus redde ons!



Hoorde je dat?

Wel-zeker!

Er is iets mis! Ik ga op onderzoek uit. Wacht over een half uur bij de noordelijke poort op me.

Goed, tovenaars. Maar breng mijn neef mee, als je leven je iets waard is!



Het werd tijd dat je me kwam aflossen. Nog nieuws uit het kasteel?

Heb je het niet gehoord? De wapenmeester van de scherpschutters heeft een spion betrappt en gedood! Een van Farsons mannen!

Farsons dwaze neef, denk ik!

Maar als ik mijn leven en mijn ambitie wil houden, moet ik hem levend terugbrengen.



Ik wist niet dat doden zo zwaar waren! Ik breek zowat mijn rug!

Bert, heb je nooit van de term 'dood gewicht' gehoord?

Ik kan nog steeds niet geloven dat mijn oom hem heeft gedood.

En jij wilt scherpschutter worden? Ha!



Laat haar met rust, Bert. Je weet wat ze bedoelt.

Haar met rust laten? Goed!

Alain, ik maak me zorgen over Roland. Toen hij achter zijn moeder aan rende, was hij buiten zichzelf.

Niet piekeren, Aileen. Zodra we uit dit lijkenhuis zijn, gaan we hem zoeken.



GRRRAAA!



Bert, hou op!

Ha! Bang voor spoken, Aileen?

Nee, niet echt. Ik vind je alleen erg oneerbiedig.

Hij is een spion en een verrader!

Precies. Zulke doden rusten niet vredig.



Weet je, Bert, soms vraag ik me af of jij ooit volwassen wordt.

Hou je kop, Alain, jij bent ook niet bepaald volwassen. Ik denk dat je bijna in je broek piste...



En zo
begint mijn werk.



Zelfs de dood is
niet definitief...



Ik roep
u, James
Farson!



Ik roep u uit
de brandende
kuilen van
Na'ar!



AAAAHHHH!

De
vlammen!!



Jongeman, toen ik zei dat je te onervaren was voor deze missie, bedoelde ik dat je een dwaas was.



Ga naar je oom bij de noordelijke poort. Ik maak de weg vrij met tovenarij.



Laat nu zien, zuster! Laat me zien waar je bent! heb je de dinh van Gilead gedood?



Neel Zuster, wat heb je gedaan!?!



Ik kom, zuster! En dan maak je kennis met mijn woede!





Ach, mijn lief, dit was
niet de bedoeling.



Ik kan je niet terugbrengen, maar
mijn bloed zal je snel naar de
open plek sturen.

Wie zo mooi is, hoort niet
naar de kuilen van Na'ar te
gaan.



En nu maak ik
dit af.



Ach! Een spijker!
Maar er is weinig
bloed.

Minder dan de plas
waarin Gabriëlle is
verdrongen.

Jonge Roland, op
een dag zul je hier-
voor boeten.



De Grapefruit,
heer. Zoals ik
heb beloofd.



Je hebt je
leven gered,
tovenaar.
Deze keer!

RIJDEN!

STEPHEN KING

DE DONKERE TOREN



DE VAL
VAN
GILEAD

HOOFDSTUK EEN



Schiet ze vol kogelgaten en misschien laten ze zich luid protesterend tot bewusteloosheid dwingen.

Maar flauwvallen als een vrouw, omdat iets zo slecht is verlopen dat ze er niet meer tegen kunnen en hun hersenen stilvallen?

Nee. Dat doen ze niet. Gij en ik misschien, maar geen scherpschutters.

Behalve nu, in dit geval, op dit moment. Want daar ligt Roland Deschain, uitgeteld, van de wereld.

Zeker, hij is jong en onervaren...



Scherpschutters vallen
niet rauw. Dat doen ze...

... niet.



... en zijn moeder ligt op
anderhalve meter afstand,
ook uitgeteld, maar dan
echt voorgoed.

En hij heeft haar zelf
doodgeschoten, misleid
door de krachten van
John Farson.

Dus vergeven we
hem zijn zwakheid.

En als ge er een zijt die
in geesten gelooft...





... dan zijn wij niet de
enigen die hem op
dit moment ver-
geven.



O Roland.
O, mijn lieve
jongen.

Zie wat ik over ons
heb afgeroepen. Alles
is me nu duidelijker
dan ooit tevoren.

Het was niet jouw
schuld, mijn liefste. We
zijn bedrogen, wij allebei.
Mijn verdriet is over, maar
het jouwe, helaas, begint
nog maar.

Ik zou er alles voor
geven om jou het verdriet te
besparen dat zal komen...
maar ik heb niets meer te
geven, behalve vergeving.
En die schenk ik je graag.
Jij mij ook, hoop ik
vurig.

Vergeef ons
beiden, mijn zoon.
Wij wisten niet
wat we deden.



Moeder...?



Eerst herinnert hij zich niet precies wat er is gebeurd. Hij moet het langzaam reconstrueren.

De jacht op Maerlyns Grapefruit, die door Gabriëles verraad uit zijn vaders studeerkamer is gestolen.

En hoe hij verwoed naar zijn moeder zocht en in haar eigen kamers opeens weer in die vervloekte magische bol keek...

... en hoe hij achter zich, in de spiegeling van de bol, de gemene Rhea van de Coös zag, die hem wilde wurgen.



En hij draaide zich om en schoot, en daar was zijn moeder met een zelfgemaakte riem, een geschenk voor hem. Ze keek geschrokken en had bloed op haar borst.



Dan begrijpt hij het.

Als hij de diepe borstwond probeert te dichten en beseft dat haar lichaam al koud wordt...

... is het te laat.





John Farsons spinnen-
web is tot het binnenste
van Gilead doorge-
drongen. Maar Farsons
neefje zal het tenminste
niet meemaken.

puf
puf

Hou op met
dat gepuf,
Cuthbert. Het
was maar een
trap.



Tien trappen!
Terwijl we een lijk
droegen!

Als je bedenkt
hoeveel mensen
ons willen doden,
en dat we allemaal
gewapend zijn...

... zou je denken
dat het lijkenhuis
beter toegankelijk
was, want we
moeten er nog
vaak komen!



Klaag maar zoveel je wilt, Bert. Ik was al blij dat ik de kans kreeg om te helpen.

Wil je zo graag als een man worden behandeld, Aileen, dat je zelfs van de rottigste klusjes geniet?

Ik vind het genoeg om als persoon te worden behandeld, dan komt de rest wel goed.



Over het behandelen van personen gesproken...

Daar spraken we niet over, maar wat is daarmee, Alain?

Ik zag dat jij en Roland vroeg weggingen. Mag ik vragen...



We hebben gepraat, Alain. Dat is alles. Vooral over Susan, als je het weten wilt.

O, kom nou, Aileen. Kun jij het met je charme niet eens van een dood meisje winnen?

PATS

Au! Hé!

Ka-Mail!

Ik ben
geen
dwaas!

Je woorden
zeggen van wel!

Het kenmerk van
een grote dwaas, Alain,
is dat hij de waarheid
ook spreekt als het pijn
doet. En het antwoord
is nee. Blijkbaar kan
mijn 'charme' dat
niet.

Zelfs zijn moeder,
die hij veracht, is
interessanter voor
hem. Hij ging achter
haar aan toen ze
voorbijrende.

Dat is
vreemd.
Waarom zou
hij dat doen...
tenzij...?

Dacht hij dat
ze iets in haar
schild voerde?

De vrouwe
van Gilead,
een schurk?

Doe het lijkenhuis
op slot. We gaan.
Dit moeten we
onderzoeken.



Gelukkig,
Cort, heb je deze ring
in Kingsons zak ge-
vonden. Hij bewijst dat
Kingson in contact
stond met Farson.

Anders
zouden ze nog
denken dat je hem
hebt gedood omdat
hij met raadsele
heeft gewonnen.



Hij heeft niet
gewonnen, Steven.
Hij speelde vals,
een bewijs te
meer.

Dus iemand
die vals speelt
met raadsele is
automatisch slecht
genoeg om samen
te spannen met de
vijand van Gilead?

Eh... ja.
Natuurlijk.

Als hij een
spion was, was
hij voorzichtig.
In deze kamer
is niets te
vinden.

Hij had
Farsons zegelring,
Vannay! Wou je
dat er zomaar nog
meer bewijs kwam
aanvliegen uit
de...



... lucht?

Kijk! Daar
zit een
briefje aan
vast!



'Geef mij
grapefruit om
middernacht.' Een
op fruit gebaseerde
code...?



Geen code. De
grapefruit is die
vervloekte bol van
Farson. Hij is veilig
opgeborgen in mijn
studeerkamer.

Als hij veilig
opgeborgen is, hoe
kon Kingson dan
hopen hem te pakken
te krijgen? Wou hij
de sleutel van u
stelen?

Onmogelijk! Ik
heb de sleutel...



... de
sleutel...

Wat is
er?

Ik... geloof
het niet. Hij moet
hem hebben gestolen!
Maar hoe? Hij is
niet dicht bij me
geweest.

Was er vanavond
iemand anders
dicht bij u?



'Heer? Ik zei...'

'Ik hoorde je
wel. En ja. Ja,
dat was zo.
Die vervloekte
vrouw.'





'Zet twee wachters bij elke ingang.'

'Breng iedereen die komt of gaat voor ondervraging naar mij toe. Iedereen, ongeacht rang of stand.'

'Ze staan allemaal onder verdenking, of het nu onze medescheperschutters zijn, de kinderen uit onze lendenen...'



Of de vrouwen uit onze bedden.



Cort. Vannay. Blijf de kamer doorzoeken. Zoek naar nog meer aanwijzingen.



Misschien komt er een duif met een complete lijst van Farsons bondgenoten.

Kijk mij aan, Vannay. Zie ik eruit alsof ik om grappen kan lachen?

Nee, heer Deschain.

Goed. Bewakers, kom mee.



Cort, mijn oude vriend... Denk je nou echt dat je iets vindt door Kingsons papieren in het rond te gooien?

The scene is set in a dimly lit study. Cort, a man with a shaved head and a green tunic, is leaning over a desk, holding a small white cloth. He is looking at a stack of books. An older man with a long white beard and a brown robe stands behind him, looking on with a serious expression.

Ik denk nu helemaal niet, Vannay. Ik maak mezelf verwijten.

Waarom?



Als ik die ellendeling niet had gedood, zouden we hem nu ondervragen, in plaats van hier te zoeken.

A close-up of Cort's face, showing a pensive and somewhat distressed expression. He is looking down, and his hand is visible, resting on a surface.

Ik wil niet dat iemand het slachtoffer wordt van zijn intriges en mijn impulsiviteit. Begrepen?



Ik bescherm dit kasteel en iedereen die hier is!

Cort is shown from the chest up, holding a sword with both hands. He is looking down at the blade with a determined expression. The background is dark and indistinct.



Nou, je hebt ons tenminste tegen dat kussen beschermd. Dat zal nooit meer iemand kwaad doen.

The scene is set in a courtyard. Cort is standing in the center, holding a sword. He is looking towards the older man, who is standing behind a metal fence on the left. The older man has his hands raised in a gesture of surprise or protest. The background shows a stone wall and a window.



Cort... Ik denk dat er meer in je omgaat dan je schuldgevoelens.

We weten allebei wat je dwarszit: de grote kans dat Gabrielle Deschain een verrader is.

Ik heb als kind geleerd het ergste nooit uit te spreken, want dan ziet het dat misschien als uitnodiging.



Ik kan het niet bevatten. Ik ken haar sinds haar kindertijd. Haar vader was een eerzaam man.

Dat zijn ze allemaal: eerzame mannen en vrouwen. Maar als ze de vijanden van Gilead helpen...



'... zullen ze hangen, wie ze ook zijn, vrouw van de dinh of niet.'



Vannay... met alle respect... Ik wil een tijdje alleen zijn.



Zoals je wenst. Ik ben toch te oud om onder bedden te kruipen. Maar bedenk dit, Cort...

'... als Gabriëlle een verrader van haar volk en haar bed is, was ze misschien niet ten volle verantwoordelijk.'

'Misschien heeft Marten Broadcloak haar geest en hart gestolen. Dat deed hij dan niet met de goedheid van zijn ziel...'



'... maar met zijn duistere kunsten. Dit alles riekt naar tovenarij, Cort. En tovenarij kan iemand onverhoeds treffen. Magie maakt verstand tot onverstand.'

'Tegen zo'n kracht kunnen zelfs de slimste mensen ter wereld zich niet verweren.'



Vervloekt!





Nooit... nooit in
mijn leven... heb ik zo
graag ongelijk willen
hebben.



Misschien... is er
een verklaring.
Omstandigheden zijn
niet altijd wat ze lijken.
Ze...

Dan ziet hij het op
de vloer liggen.



De gebroken resten van een
armband die hij jaren geleden aan
zijn vrouw heeft gegeven...

... toen iedereen de
woorden die nu over zijn
lippen kwamen alleen
nog als scherts zou
opvatten.



Maar hij schertst niet.

We moeten
mijn vrouw
vinden en...

En wat,
heer?

En het
kreng
arresteren.

A man with a shaved head, wearing a green t-shirt and blue pants, is sitting on a bed in a prison cell. He is holding a book and looking at it. The cell has metal bars and a brick wall in the background.

Intussen neemt Corts frustratie toe en leidt zijn werk tot niets...

Er moeten hier
bewijzen voor
zijn schuld te
vinden zijn!

Hij was niet bang
dat hij werd
betrappt. Ik ken het
type. Zelfvoldaan,
arrogant...

Ze denken
dat ze straf-
eloos misdaden
kunnen begaan
en...

The man is lying on his back on the bed, looking up at the ceiling. He is still wearing the same green t-shirt and blue pants. The lighting is dim, and the metal bars of the cell are visible in the background.

He?

A close-up shot of the man's legs and feet. He is wearing black shoes and blue pants. The floor of the cell is made of wooden planks.

Deze
vloerplank is
een beetje
los.

Mis-
schen is het
niets.

The man is lying on his back on the floor of the cell. He is looking up at the ceiling. The floor is made of wooden planks. The lighting is dim, and the metal bars of the cell are visible in the background.

Of toch...



... iets!



Ha! Nu heb ik er
echt spijt van dat
ik dat misbaksel
heb gedood!

Ik had graag
zijn gezicht
willen zien
terwijl we dit
ontdekten!

Boeken.
Kaarten...



... een
dagboek!



Wijlen Kingson
geeft ons alle
informatie die we
nodig hebben om
Farson ten val te
brengen!



Gretig pakt Cort het
verborgen dagboek van
Kingson uit...



Hij gooit de doek weg om het
boek te kunnen inzien. Hij bladert
het door en bevochtigt zijn
vingers om de bladen beter
te kunnen omslaan.

Helaas weet Cort
niet dat de doek er niet
alleen voor diende de
inhoud tegen stof te
beschermen.



Hij beschermde
het boek ook tegen
eenieder die zou
doen wat Cort
doet.



Ik denk dat ik
mijn oude vriend
lang genoeg in
zijn sop heb laten
gaarkoken.



Cort? Cort,
wat...!

Cort! Nee!
Laat het
vallen!

Kijk toch!
Kijk naar
jezelf!

Begrijp je het
niet, man? Het
is vergif!

Maar Cort reageert
niet, ook niet als
Vannay het boek
uit zijn handen
slaat. Een boek dat
helemaal niets blijkt
te bevatten. Alleen
wat de lezer het liefst
wil zien.

Dat is de aard van
tovenarij en het overkomt
degenen die zich met
zulke zaken inlaten.
Vannay had Cort ervoor
gewaarschuwd, maar Cort
begreep het pas...

... toen het
te laat was.



Intussen...

Meestal loopt Steven Deschain zo geruisloos dat hij je kan naderen als een geest...

Maar niet nu. Nu loopt hij met zware voeten, als een veroordeelde op weg naar de galg.



Alleen is hij niet degene die naar de galg gaat. Tenminste, dat denkt hij.

Gabrielle! Doe open, mijn liefste.

Jij die de sleutel van mijn hart hebt...

... en van mijn kluis!



Gabrielle! Ik zei...



Hij herkent de geur al voordat zijn ogen aan het donker gewend zijn.

Een scherpschutter herkent de stank van de dood altijd.

Roland...

God in de
hemel!

Roland! Weet jij
wie dit heeft gedaan?!
Zo ja, noem me de naam
van die levende dode, dan
zal ik zowaar zijn
lot bezegelen!



STEPHEN KING

DE DONKERE TOREN



DE VAL
VAN
GILEAD

HOOFDSTUK TWEE

Roland had het zich op dat moment gemakkelijk kunnen maken. 'Wie heeft dit gedaan?' vroeg zijn vader.

Gemakkelijk om te zeggen: 'Ik trof haar zo aan! Mijn handen zijn rood omdat ik het bloeden zo lang wilde stelpen dat ze de naam van haar moordenaar kon noemen!'

'Ik was het niet, vader! Het was iemand anders!'

Ik weet niet of dit door zijn hoofd ging, want Roland houdt zijn gedachten voor zich.



Hij staat daar en kijkt naar
het lijk van degene die hem
ooit heeft gebaard. Zijn
vader noemt zijn naam alsof
hij zijn zoon ziet verdrinken, hem
voor het laatste ziet ondergaan.

Maar ten slotte –
na wat hem waarschijnlijk
een eeuwigheid leek –
spreekt hij.





Ik deed
het.

Nou... Het was de
hand van Farson, of
Marten of zijn heks,
Rhea...

... die door die
vervloekte Grape-
fruit van Maerlyn tot
in Gilead reikte... tot
in mijn hoofd...

Maar mijn
hand haalde de
trekker over. Dus als
je een moordenaar
wilt ophangen, sta
ik hier voor je...



Zeg zulke
dingen niet.

Hoeveel
dierbaren wil je
dat ik op één
dag verlies?

Die bol dwong
je...

Een soort
glimmer. Hij liet
me denken dat
Rhea me aanviel.



Je had je
betrokkenheid
gemakkelijk kunnen
ontkennen. Dat spreekt
enigszins in je
voordeel.

Maar we
kunnen de kracht
van de grapefruit
niet bewijzen zolang
iemand anders de
bol in bezit heeft.

Maar hier, op
Gabrielles dressoir,
ligt de sleutel van de
kluis waarin ik de bol
bewaarde. Het lijkt
erop dat... dat...



De emotie
verstikt zijn stem.
Zeker, hij weet zich
staande te
houden, maar zijn
knieën knikken.

Alain, Cuthbert en
Aileen kijken naar hun
vriend en diens vader.
Waarschijnlijk hebben
ze zich nooit hulpelozer
gevoeld dan op dat
moment.



Robert... Chris...
Wat ze verder ook is,
ze blijft mijn koningin,
ik kan niet verdragen
dat vreemden...

Zeg maar
niets, Steven.
Wij zullen haar
verzorgen...

Haar over-
blijfselen.



En dan, alsof Steven Deschain
nog meer bewijs voor de
moorddadige plannen van
zijn vrouw wil zien...

... als de vaders van Alain
en Cuthbert het bloederige
lijk van Gabrielle optillen...



Een
mes? Steven,
ze...

Ze had een
mes in haar
mouw?

Natuurlijk
om zichzelf te
beschermen...



Zijn toon is
koud en dof, nog
levenlozer dan zijn
koningin.

Farsons teken prijkt
op het mes. Blijkbaar wilde
ze vooral de belangen van de
Goede Man beschermen...

Waarschijnlijk
door dit tussen mijn
ribben te steken.





Heer! - hunf
hunf - lets
heeft...

Het... kan
niet. Ik kan
amper...

Kalm, jij.
We hebben er
niets aan als je
instort.

'Een raaf vloog met een fluwelen zak uit het kasteel.
De wachter van de noordelijke toren vertrouwde het
niet en probeerde hem uit de lucht te schieten...'

'... en werd door een
bliksemschicht getroffen.'



'Terwijl artsen hem -
vergeefs - tot leven
trachtten te wekken,
reden drie mannen
langs de westelijke
wachtpost. Niemand
kon hen zelfs maar
vertragen.'

'Een van hen voldeed
aan het signalement
van Marten
Broadcloak...'

'... en een ander zou
best eens de ver-
raderlijke muzikant
kunnen zijn.'



Die we net
in het lijkenhuis
hebben gelegd?

Die is daar
niet meer. We
hebben gekeken.

Nou, kijk nog
eens! Het is 'Rust
in vrede', niet
'Rust tot je bent
uitgerust en sta
dan weer op!'





Kalm, mijn zoon.
Je bent jong. Nog
niet alles op de
wereld is aan jou
geopenbaard.

Of aan ons,
helaas. Maar we
weten veel van de
kracht van het
kwaad.



Het is waar,
Cuthbert. Met
zijn tovenarij kan
Marten een lijk tot
leven wekken.

En zou
zo iemand
echt menselijk
zijn?

Waar-
schijnlijk niet.
Eerder een demon
die het lichaam
draagt zoals jij
een jas draagt.



Cuthbert, dit
moet je zien.
Jullie allemaal.

Wat is er,
Alain?



Veren op
het raam.

En ik verwed
mijn revolver-
hand eronder dat
het ravenveren
zijn.



Wel-
zeker.



De raaf kan
Martens metgezel
zijn die er met de
grapefruit vandoor
ging...

Of misschien
Marten zelf in die
gedaante. Hij nam
de grapefruit mee
en keerde terug
om het 'lijk' te
bevrijden.



In beide gevallen
kan hij nog niet
ver genoeg zijn om
te ontkomen aan
achtervolgers.

Dus, heren...



... laten we
hem achter-
volgen.

Terwijl de scherpschutters tot de achtervolging overgaan, zien we in Corts hut... Nou...

Hebt ge u ooit zo ziek gevoeld dat ge dood wenste te zijn? Zo is Cort er ongeveer aan toe. Helaas gaat zijn wens waarschijnlijk in vervulling.



Je brakende patiënt, mijn beste DeCurry, is een idioot. Ik heb hem gewaarschuwd af te blijven van wat hij in de kamer van die verrader vond, maar hij luisterde niet.

O nee?

Weet je hoe koppig hij was, zuster?

Nee, Vannay, je hebt het zojuist al drie keer gezegd.

Die zuster heeft lef, dokter! Als ik beter word, wil ik wel eens met haar uit.

Zo niet, nou... Dan zijn Farsons plannen tenminste aan het licht gekomen! Zijn dood zal de mijne wreken!

Praat niet over de dood, oude dwaas.

Als het de mijne is, heb ik hem verdiend, Vannay, en ik praat erover wanneer ik dat wil.





Dat is
maar goed
ook.

Zijn huid blijft bloed
uitzweeten, sneller en
sneller, tot hij niets
meer over heeft.

Vervloekt jij,
Marten! Dit
alles stinkt
naar jou!



Ik kom terug
met morfine. Dat zal de
pijn enigszins verlichten,
mocht hij zo onfortuinlijk
zijn weer wakker te
worden.

Afgezien
daarvan kan ik
niets doen.

Dokter... je
zoon James en
zijn ka-tet worden
volgende week
toch tot
scherpschutter
verheven?



Ja.
Hoezo?



Ik stel voor
dat ze vlug
hierheen komen
om hun leraar te
zien... zolang het
nog kan.

Je bedoelt
om... om hem de
laatste eer te
bewijzen?

Dat...

En om te zien
wat hun vijand zelfs
de sterkste van ons
kan aandoen. Zo'n les
zal misschien nog eens
hun leven redden...

... en ik
denk dat
Cort dat zou
goedkeuren.



Wel, wel,
wel...

En wat
hebben we
hier?

We hebben
Sheemie. Nou...
wacht... Sheemie heeft
Sheemie. Denk ik. Denk
Sheemie. Al dat
denken... dat is hij
niet gewend...

Sheemie...
Ik...

Het komt en
gaat. Er ratelt zoveel
in mijn hoofd, ik weet
niet meer wie ik ben
of hoe ik zou moeten
zijn.

Wat wil je,
jongen?

Ja. Goed.
Goede vraag.

Roland. Roland,
Cuthbert en Alain.
Ze hadden andere
namen toen ik hen
ontmoette.

Maar wie ik nu
ook ben... dan zijn
zij nu... Begrijp je?

Absoluut
niet. Scheer
je weg.





Geloof jij wat ze zeggen?

Een niets-mens? Dat is belachelijk.

Misschien heeft Farson hun geest bedweld.



Wees maar niet bang. Als er een imbeciel kind met een muulder door Gilead loopt, vinden we hem.



Zo, we zijn binnen, Capi. Rustig nou maar, okiedokie?

Nu Roland vinden. Dat is alles.

Is alles.

Is echt echt helemaal alles.



Weten jullie wel
hoeveel last
ik hiermee kan
krijgen?



Evenveel last als jij krijgt
als ik je dierbare Marguerite
vertel wat ik je zag doen
met...?

Je bent
wreed,
Johns.

Doe het
snel. Ik kijk of
de hoofdcipier
er niet aan
komt.



Ik stel het
gebaar op prijs,
mijn vrienden, maar
jullie moeten hier
niet komen. Straks
denken ze nog dat
jullie medeplichtig
zijn...

Jij bent
nergens
schuldig
aan,
Roland.



Er is nog meer
bewijs tegen
Marten gevonden.
Het lijkt nauwelijks
twijfel dat hij je
heeft misleid om
op je moeder te
schieten...



Misleid of niet,
ik heb op haar
geschoten. Haar bloed
kleeft in elk opzicht
aan mijn handen.

En als ik naar
jullie had geluisterd,
had ik die bol met
rust gelaten en had
hij mijn geest niet
besmet.



Mijn onna-
denkendheid... mijn
overmoed... is misdadig.
En mijn daden zijn een
verlengstuk
daarvan.

Als ik hang, zoals
jaren geleden de
verraderlijke Hax, is
dat verdiend.



Doe niet zo mal,
Roland. Dat zal
niet gebeuren.



Beloof me dan dit.
Als de tijd komt...
moeten jullie het doen.
Laat mijn vrienden
me naar de volgende
wereld sturen.



Alleen al om
ervoor te zorgen
dat de strop goed
is geknoopt, Bert.
Jij was altijd goed
in knopen.



'Roland, ik zweer je...
Mocht je schuldig worden
bevonden... en dat gebeurt
niet, maar mocht je...'

'Dan zullen we je nog
eerder bevrijden en met
je mee vluchten dan dat
we je laten bungelen.'

'En het komt niet tot een
proces. Op dit moment
zijn onze vaders Marten
al op het spoor. Ze vinden
hem, slaan een bekentenis
uit hem, en dat is dat.'

'Hij zal nooit – nooit
– aan hen kunnen
ontkomen.'

Hoe kan hij
ons toch zo
ontglippen?

De hoefsporen
houden plotseling
op bij die
rotswand!



Nee, blijkbaar is
hier een soort
opening.

Een deur in een
rotswand! Ik wed
dat het Martens
werk is.



Met alle respect, Steven, die weddenschap verlies je. Het is een denkfout van ons dat dit een natuurlijke berg is.

Die rotsen... die brokstukken... Ik denk dat het puin is. Dit is een vervallen stad, overwoekerd in het midden van het woud.

Een stad? Wie woonden hier dan?



Vroeger? Voor de val van het imperium? Wat maakt het uit? Maar nu? Waarschijnlijk trage mutanten. Wie weet, kijken ze nu naar ons, of wroeten ze rond in tunnels onder onze voeten.

Dit riekt naar een val.

We moeten hier weg, of anders pas bij daglicht terugkomen, want...



FWIP



Wacht, Chris, Steven... hoorden jullie iets?

**VERREK NOG
AAN TOE!**



Ze zijn niet de eersten die in een hinderlaag van de trage mutanten lopen.

Allen die ooit door hen zijn aangevallen, vluchten, krijsten, smeekten en stierven.



Maar de scherpschutters... De dood is hun vak.

Voor hen is het dus dagelijks werk.



Ze gaan zo kalm te werk als naderend onweer, lopen en schieten, lopen en schieten.

Ze zijn zwaar in de minderheid, maar gedragen zich alsof ze de overmacht zijn.

De trage mutanten, gewend aan een makkelijke prooi, schrikken. Hun zenuwen bezwijken. Ze schieten ver naast.



Ze laten het leven.

Allemaal... op een na.



Helaas is één
genoeg.

PANG

Deze beweegt
nog. Het
kunnen ook
doodskrampen
zijn.

Ik ga op
verkenning.
Kijken of...

PFFFFT

Steven,
liggen!

PANG



O...
... vervloekt!



Meer zegt Robert niet. Het klinkt vooral geërgerd. Alsof hij, door Stevens leven te redden...

... hem toch teleurstelt omdat zijn heer nu een man minder heeft.

Dan zakt hij in elkaar.

En terwijl Chris Johns op zijn borst slaat om zijn hart aan de gang te krijgen...

... is er ergens een geluid, misschien de verre lach van een slecht mens...

... of het zwakke krassen van een raaf.

Of beide.

STEPHEN KING

DE DONKERE TOREN



DE VAL
VAN
GILEAD

HOOFDSTUK DRIE

Het is verschrikkelijk om werkeloos toe te moeten zien hoe een dierbare beetje bij beetje sterft.

Ik heb het een paar keer meegemaakt, en als het u niet is overkomen, nou, dan hebt ge meer geluk dan ge weet.



Ik weet niet hoe vaak Vannay het heeft meegemaakt, maar al is het, nu hij ziet hoe het Cort vergaat, de eerste keer, hoe onwaarschijnlijk dat ook is...

... dan moet het één keer te veel zijn.

Cort? Cort...
Hier zijn
leerlingen van
je. Ze komen om
je te...

Condoleren?

... om je een...
spoedig
herstel toe te
wensen.

Laten we
hopen dat ze
beter kunnen
liggen dan jij.





En Roland? Hoort hij ook bij dit bonte gezelschap?

Hij is... opgehouden. Hij komt aanstonds.

Als 'aanstonds' postuum betekent, welzeker.



Liegen tegen een dode bezorgt je... een bijzondere plaats in de hel... Vannay.

Mijn lichaam laat me in de steek, maar mijn oren... blijven scherp. Ze horen zusters fluisteren...

Ze zeggen dat Roland gevangenzit... Ze noemen hem een verrader... Ze zeggen dat hij gaat hangen...

Dat zal nooit gebeuren, Cort.



Waarom zou ik een gepatenteerde leugenaar geloven?

Ik hoop dat je gelijk hebt, maar zo niet...

Dan zie ik hem op de open plek en kom ik voor hem op in de zaal des oordeels. Dan ben ik op het juiste moment gestorven...

... en ik zal zeggen...



... dat wanneer mijn beste leerling wordt opgeknoopt als dief...

... ik Gilead verdoem tot een lot dat ze dik verdient.



'... en onthoud het
gezicht van jullie
vaders.'

'De wedstrijd van mijn
leven is gelopen... maar
die van jullie... en van
hen... hangt af van
de lessen die ik jullie
allemaal heb geleerd.'





Wat een
verspilling, wat een
vervloekte, zinloze
dood.

Met respect,
Steven... Robert
stierf terwijl hij jou
verdedigde. Hij zou dat
de allerwaardigste
dood vinden.

Begraven
we hem?



Nee. We maken
een brancard en
dragen hem naar
Gilead terug.

Ik wil niet
dat de mutanten
hem opgraven en
een feestmaal
hebben aan zijn
lichaam.

De mutanten.
Sinds wanneer
gebruiken mutanten
giftige pijltjes? Ze
zijn weinig meer
dan dieren.



Zelfs
dieren kun
je trucjes
leren.

Leren?



'Ja, Chris. Leren. Van
Marten Broadcloak. Weer
een dood die hij op zijn
geweten heeft. God alleen
weet wie de volgende is.'



Cort!

Mijn nichtje
draagt een jurk.
Nu weet ik dat
het einde... nabij
is...



Aileen, blijf
hier...!

Je mag niet
sterven. Je zou
me lesgeven!



Eindelijk...
iemand met...
de juiste
prioriteiten...

Je hebt al veel
geleerd. Je doet niet
onder voor Vrouwe
Oriza... doder van de
brandschatter
Grijze Dick...

De duisternis
daalt over me
neer... en toch zie
ik dingen veel...
helderder...

Weg met de
oude manieren... Jij,
en elke vrouw met een
vechtend hart... verdient
het om scherpschutter
te zijn...



Als... als het
betekende dat jij bleef
leven... Ik zou zweren
dat ik nooit...

Waag het
niet... die zin
af te maken.

Laat nooit
iemand... laat
niet eens
jezelf...

... je tot
iets minders
maken dan je
bent...



Begrijp je
het dan niet?
Zolang je
mijn lessen
onthoudt...

... zal ik
nooit
sterven...

... zal
ik in jou
voortleven...



... als je de
ellendeling vindt
die mij dit heeft
aangedaan...

... en hem in
zijn zwarte
hart schiet...

... zal het in
zekere zin... mijn
vinger... op de
trek...



Er schieten krampen door
hem heen, en Aileen roept zijn
naam, smeekt hem niet te
sterven, smeekt het hem...

... beveelt
het hem
zelfs.

Maar Cort gaat zijn
eigen gang, en zoals
altijd doet hij wat hij
denkt dat goed is.



Op dat moment wil hij het
verdriet van zijn dierbaren niet
verlengen...

... hij weet dat het
goed is dat hij sterft.

En dat
doet hij.





Je hebt reden
genoeg om je op te
winden. Cort is dood,
Roland zit
gevangen....

... maar het komt wel
goed, zweer ik je. Roland
wordt bevrijd, Cort wordt
gewroken...

En dan kun je met
Roland trouwen
en veel sterke
scherpschutters
baren...



Ben jij
doo?

Nou, nu een
beetje in dat
oor, ja...

Cort zei dat
ik net zo goed
ben als jullie!
Ik verdien het!
Als...



O! Ik weet
niet waarom
ik zelfs maar
tegen je
praat!



'Praat'? Ik
praatte. Zij
schreeuwde.

Zul jij de
vrouwen ooit
begrijpen,
Alain?

Ik begrijp jou
niet eens.



Vrouwen zijn niet
de enigen die mannen
verbaasd doen
staan.

Neem bijvoorbeeld
Sheemie...



... die midden in Gilead is
verdwenen, zo vluchtig als een
gedachte, met achterlating van stom-
verbaasde wachters.

Braaf zo.
Goed zo,
Capi.



Kauw jij maar
lekker op dat
gras, en blijf hier
met Sheemie
wachten tot het
donker is.

Andere mensen
zijn bang - gaap
- voor het donker,
maar als je verborgen
wilt blijven, is het
de beste manier. We
doen sluipe-sluipe in
het donker.



Het - gaap -
donker is onze
vriend. Ja, dat
is hij.



Ja, iedereen denkt
aan vrouwen, lijkt
het wel.



Ook en vooral
Alleen zelf.

De enige
man die me
begreep is
dood.

Huilen
verandert
daar niets
aan.



En het is
een feit...
het is een
feit...



... dat zelfs de
beste mannen er
zo over denken
als Cuthbert.





Met wie moet ik het meeste medelijden hebben?

Met Cort, vanwege zijn trieste dood...

Met ons, omdat we een groot krijger en leraar verliezen...

Of met Aileen, want hij was haar laatste familielid. Ze heeft niemand meer.

Ze heeft ons, Bert. Jou, mij, Roland...

En Rolands vader, de dinh, wordt haar voegd.



Zijn ze dan niet als broer en zus? Roland en Aileen?

Hoe kunnen ze dan trouwen?

Wat? Neel! Dat is belachelijk.



Ik bedoel... Ik denk dat het belachelijk is... Ik... ben er vrij zeker van...

'Vrij zeker'. Dus misschien heb ik gelijk.

Nou, in dat geval... wat dan?



Ik...

Nou...

Misschien kan ik met haar trouwen. Gewoon, je weet wel... om haar te beschermen.



Alain?
Alain, ik
zei...

Ik heb je
gehoord. Het korte
antwoord: ze zou nog
eerder jou doden, of
zichzelf, of allebei.

Het lange
antwoord kan
wachten. Zie je
die kraaien?



Ja. Goden...
Kijk eens. Een
onheilspellend
teken.

Die aaseters
duiken overal op
waar ze denken
dat veel voedsel
is.

Als er
een zwerm
kraaien verschijnt,
brengen ze
oorlog mee.



Alain...! Hoorde
je dat? Een
vrouw die
schreeuwde...!

Schreeuwen, ja,
maar geen vrouw.
Daar wil ik alles
onder verdedden...







Alle machtig, kind,
kalm aan! Het eten
gaat nergens heen,
behalve door jouw
keel!

Sheemie
heeft geleerd
vlug te eten,
anders eet de
hond het op.

Nou, er komen
hier geen honden,
Sheemie, dus je
kunt...



... kunt...

O, Goden.

Cuthbert, wil
je met ons
meekomen?

Ahhh, ik wist
het. Marietta
dreigde te
praten.



Dat van vorige week was
haar eigen idee, maar na
afloop had ze spijt en...

Bert...

Rustig maar,
ik regel dit
wel. Ik ben zo
terug.



Alain wist het
natuurlijk meteen.

Alsof het niet genoeg was dat
hij de gave had...

... zag hij de twee
mannen zonder Robert,
en ze wilden zijn zoon
spreken...

... en het was voor
iedereen duidelijk. Zelfs
voor Sheemie. Maar niet
voor Bert.



Als je te maken krijgt
met iets wat ondenk-
baar is...

... is dat niet het eerste
wat bij je opkomt.

Je beseft het pas als
je het voor ogen krijgt.



En dan ben je
overmand.



Hij laat de revolvers die hem
worden aangeboden – die van
zijn vader – op de vloer vallen.

En nu begrijpt hij
Aileens laatste
woorden tegen Cort
pas goed.

Want hij zou afstand
doen van de revolvers... er
nooit meer een aanraken...
als hij daarmee zijn vader
terugkreeg.

Want de familie van scherpschutters in Gilead heeft die dag twee leden verloren.

En terwijl Vannay het lichaam van zijn goede vriend aflegt, moeten we één harde waarheid niet vergeten.



Ja?

Vannay?

Die ben ik.
Maar dit is niet
het moment
om...

Ik heb een
boodschap
voor je.

O? - zucht -
goed. Als het slecht
nieuws is, zal ik
proberen niet - zoals
het gezegde luidt -
de boodschapper te
doden.





Dat zal
geen pro-
bleem zijn.

En die harde waar-
heid die ik eerder
noemde, is deze:



De dag is nog
niet voorbij.

PANG

STEPHEN KING

DE DONKERE TOREN



DE VAL
VAN
GILEAD

HOOFDSTUK VIER

*H*et begin van
het einde.

Dat is een oude zegswijze.
We gebruiken hem zo vaak
dat hij niet veel betekenis
meer heeft.

Moelijk te zeggen of Steven
Deschain weet dat voor hem
en zijn dappere scherpschut-
ters het einde naderde.





Zelfs als hij het wist, zou hij
het waarschijnlijk ontkennen.
Mannen als Steven erkennen
niet dat een nederlaag waar-
schijnlijk of zelfs mogelijk is.

Misschien deed die
ontkenning hem meer
kwaad dan goed.

Maar het is gemak-
kelijk om achteraf
over grote mannen
te oordelen.

Ik weet dat de
recente gebeurtenissen
meer op een aanval van
schorpioensteken lijken dan
op een reeks toevallige
voorvallen.

'Mijn vrouw, dood. Wat je ook van haar kunt zeggen - en ik kan veel zeggen...



'... ze was nog koningin, en slachtoffer van krachten die ze niet kende.'

'En ze verdiende iets beters...

'... dan te sterven door de hand van haar eigen zoon.'



'Mijn zoon Roland, die zelf een pion in een groot spel is...'

'... dat blijktbaar wordt gespeeld om die vervloekte Grapefruit van Maerlyn.'



'En nu is het eerste
slachtoffer in onze
rangen gevallen.'

'Robert Allgood is
dood. Hij offerde zich
op om mijn onwaar-
dige leven te redden.'



'Gedood door
walgelijke mutanten
die nu straffeloos
door Nieuw Kanaän
dwalen. En achter
dat alles...'



'... zien we de hand van
John Farson, de Goede
Man. Hij verplaatst zijn
zwarte schaakstukken
met de zekerheid
van zijn uiteindelijke
overwinning.'



'Maar wij, de ridders
van het wit, zullen zijn
plannen verijdelen.'



En ik, een nederige
spion, mag dat
bewerkstelligen,
nietwaar?

Spreek als
tot je wordt
gesproken,
Justus.

Met alle
respect, heer... Ik
stel voor dat u de
dialoog snel op
gang brengt...

Want als u
Farson wilt vangen
en deze majestueuze
stad wilt redden,
nou... daar kan ik u
bij helpen.



'Met mijn hulp kunt u
zijn kamp in vlammen
achterlaten, terwijl hij als
gevangene voor u uit rijdt.'

'Maar dan moet
u vanavond in
actie komen.'



Farsons kamp is
onderbemand en de
versterkingen zijn
ver weg.

Farson vangen,
de tovenaars Marten
doden, de magische
bol terugkrijgen...

Dat alles kunt
u vanavond
nog.

U kunt ook
niets doen en
erover praten.



D... duizend maal
vergeving, heer...
heren...

Liam,
heer.

Je naam,
wachter?

Zeg het maar,
Liam. Is er een
nieuwe bedreiging?



Min of
meer, heer.

Het betreft
- met alle
respect - uw
vrouw.

De arme vrouw
is dood. Als zij
een bedreiging
vormde, dan nu
niet meer.

Met alle respect:
sommige mensen
vormen na hun dood
een grotere bedreiging.
Met alle...



Een beetje
minder respect en
een beetje meer
vaart, Liam. Spreek
onomwonden.

Onomwonden
dan... Wat haar
zonden ook
waren...



... uw vrouw
heeft zich met
haar goedheid en
weldadigheid geliefd
gemaakt bij het volk.

Haar
gewelddadige dood
valt slecht bij mensen
die haar misdaden
niet kennen...

Als ze nu van
die misdaden hoorden,
zouden ze dat afdoen
als kwaadspreken over
de doden.



'Erger nog, er zijn... agitatoren... die zeggen dat de hand die haar sloeg alleen maar een tik op de pols zal krijgen.'

'Onruststokers, wed ik, in dienst van Farson.'

'Ik heb ze niet gezien, maar mijn vrouw kent veel mensen. Geen roddel in de stad of zij hoort ervan.'

'Er wordt gepraat over... hoe noemen ze dat?'



Lynchen?

Welzeker, dat is het woord. Ze willen uw zoon ophangen. Ze willen de scherpschutters verdrijven omdat ze hem beschermen.

Mijn god. Zouden mijn soldaten op ons eigen volk schieten?



Dat zal nooit gebeuren.

Hoe kun je daarvoor zorgen, Christopher?

Met volledige openheid. Een openbaar proces voor Roland. Dan kan niemand zeggen dat het buiten het oog van het publiek wordt afgedaan.





Aileen?

In eigen
persoon.
Kom.

Aileen, ik loop
niet weg voor
de gevolgen van
mijn daden.

Nee, maar
je zult een
groot man
recht doen.

Gort is dood,
Roland. En waar
ze je ook van
beschuldigen...

... je krijgt nooit
de kans om de laatste
eer te bewijzen aan mijn
oom, de grootste leraar
van scherpshutters die
ooit heeft geleefd, of
ooit zal leven...

Dat misdrijf
mag niet worden
toegevoegd aan
wat jou al is
overkomen.



Helaas staan er voor die avond nog meer misdaden op het programma waarover Aileen en Roland niets te zeggen hebben.

Zoals het misdrijf tegen deze man, die zijn leven heeft gewijd aan het helpen van anderen.

Nou, de ontsteking is afgenomen. Toch zou ik die amandelen goed in de gaten houden.



Dokter DeCurry? Uw aanwezigheid is dringend gewenst.

Mag ik vragen door wie?



Dat mag u.

Wilt u uw instrumenten pakken en meekomen?



Natuurlijk.

Ik leef om te dienen.







Als dit een episch verhaal van goed en kwaad was, waarin de goeden altijd winnen, zouden de scherpschutters zijn binnengestormd om de dokter en de anderen te redden.

Maar dat is het niet. Het bewijs daarvoor: de scherpschutters waren elders bezig.

Wacht



Vanwaar die aarzeling, heer? Hij is rijp om geplukt te worden, zeg ik u.

En ik vertrouw meer op mijn ogen dan op jouw tong, Justus.



Hij sluipt zo geruisloos dat een leeuw in het hoge gras verrast zou worden.

Maar wat hij ziet...



...verrast hem.

Vervloekt!

Geen klein groepje, geen
handvol verdedigers die
op versterking wachten.

Steven ziet niet alleen een
dal vol Farsons mannen op
volle sterkte...

... en met genoeg wapens, af-
komstig van het Oude Volk, om honderd
scherpschutters uit te schakelen, laat
staat Stevens twintig man...



... maar er is ook een troep mutanten.

Zelfs vanuit de hoogte kan Steven zien hoe moeizaam de omgang van mensen met mutanten is...

... maar als de Goede Man hen in een richting zou wijzen en 'Verwoest alles!' zou roepen...

... zouden ze zich moeiteloos verenigen in een orgie van vernietiging, alles in naam van John Farson.





Justus! Vuile
leugenaar!

Denk je mij
te kunnen verraden
door valse verkla-
ringen af te leggen
over Farsons staat
van paraatheid?



Nou, Steven...
mag ik je zo
noemen?
'Steven'?

Nou, Steven,
aangezien je
volkomen omsingeld
bent, zul je wel
inzien...

... dat mijn verraad
al veel verder is
dan het stadium
waarin ik ergens
aan 'denk'.

PANG

Unhhh...

Steven! Steven, ben je gek geworden? Zie je niet dat je ver in de minderheid bent?

Welzeker. En dat jij me meteen had kunnen doden, als je dat had gewild.

Dus Farson wil me levend in handen krijgen.

Dat betekent dat ik jullie een voor een kan neerknallen.

Ja, hij wil je levend in handen krijgen. Maar desnoods doo...

PANG

Wil je ophouden mijn mannen dood te schieten?

Goed.

KRAK

Oeoeoef!!!!



... is dit het antwoord.

**PANG
PANG
PANG**





Geef je over,
scherpschutter!



Vier woorden
die niet in
dezelfde zin
thuishoren!

Scherpschutters!



Laat de
gezichten van onze
vaders vandaag
glimlachend op
ons neerkijken!

Laat hen
trots zijn...

... en laat
geen van die
schobbejakken
in leven!





Wat doen we
nu, Roland?

Doen?

We moeten
de dader
vinden!



Misschien
vlucht hij op
dit moment uit
Gilead weg!

Vluchten?
Waarom zouden
ze? Dit is nog
maar het begin.



Ze?

Het is geen
eenzame wolf,
Aileen. We staan
tegenover een
vraatzuchtige
troep.

En god mag
weten hoeveel
slachtoffers er nog
vallen voordat we
ze uitschakelen.



STEPHEN KING

DE DONKERE TOREN



DE VAL
VAN
GILEAD

HOOFDSTUK VIJF

Legendarische mannen zijn een tweeshijdend zwaard, weet ge?

Ze inspireren de rest van ons met verhalen over hun slimheid en grote daden en noem-maar-op.

Er wordt ons gezegd niet alleen hun gezichten te onthouden, maar hun hele grootheid, en ons door die grootheid te laten inspireren.

Nu valt dat niet mee voor mannen als Steven Deschain, van wie wordt verwacht dat ze in de overgrote voetsporen treden van mannen als... nou...

Arthur Eld.

Ik kan niet zeggen 'Ziet hem nu', want niemand die nu leeft heeft hem ooit aanschouwd.

En dus moet ge hem maar uit uw verbeelding oproepen. Dat moet niet te moeilijk zijn.

Stelt ge zich de grootste man voor die ooit heeft geleefd, en ge hebt hem.





Hoe bekwaam de
formidabele leider
Steven Deschain ook is...

... In sommige opzichten
is hij slechts de beheerder
van wat Arthur Eld tot stand
heeft gebracht.



Gleed bestond niet als
zodanig, tot Arthur Eld met
pure wilskracht de stad
opbouwde.



En aangezien hij wist dat als
er iets gebouwd wordt, er altijd
mensen zijn die het willen
verwoesten...



... bereidde hij ongewenste
gasten een puntige, scherpe
verwelkoming.



Welzeker, een groot man was hij. Maar toch menselijk. Vaak zien we zulke legendarische mensen bijna als goden. Dat is geen probleem voor de legenden zelf, want zij zijn er allang niet meer.

In plaats daarvan is het een last voor hen die volgen. Ten slotte waren de legenden in hun eigen tijd slechts van vlees en bloed. Ze volgen hun dromen zo goed mogelijk, maar met de beperkingen die ons allen zijn opgelegd.



Het enige wat ze konden doen was poorten bouwen en hopen dat ze lang genoeg zouden leven om anderen door de poorten te zien gaan, zonder eraan te denken dat ze een poort oprichtten naar hun eigen onsterfelijkheid.



Steven
Deschain...

... denkt bijna
nooit aan
onsterfelijkheid.
Niet die van Arthur
Eld, zeker niet die
van hemzelf.



Hij denkt slechts aan
de dood.

Dat is nogal begrijpelijk, ge-
zien de omstandigheden.



Heer!
Waar...

Waar
zijn de
anderen?



Die kijken in
de gezichten
van hun
vaders.

Het was een
hinderlaag. Chris
en ik...

Wij zijn de enige
overlevenden.

Maar...



Dit is geen tijd voor vragen, maar voor ogenblikkelijke gehoorzaamheid.

Laat de valhekken zakken. Breng alle vrouwen en kinderen naar de donjon...

... en zeg tegen alle mannen... ja, tegen alle jongens met zelfs maar een pluise haar op hun wang...

... dat Farson nabij is, en dat de vijanden binnen de muren moeten worden gedood!

Nou? Sta daar niet met asgrauwe gezichten. Nui!



Chris, het kan me niet meer schelen hoe het volk over de rechtegang denkt.

Haal mijn zoon onmiddellijk uit de gevangenis.

Roland!

Ja, natuurlijk, Roland. Welke andere zoon heb ik...?



Nee, ik bedoel... Daar is Roland.

O.

Ja, nou...

Heel slim, Chris.



Vader... goden, je arm... de pijn moet...

Te veel van mijn mannen voelen nooit meer iets. Pijn is een kleine prijs om voor het leven te betalen.





Waanzin,
volslagen
waanzin.

Als Arthur Eld
zag wat er ge-
worden is van
de stad die hij
bouwde...

Had hij het
ooit zo ver laten
komen?

Wat zou hij
anders hebben
gedaan dan
Steven?



Hmpf. Vragen die
Steven ongetwijfeld
bezighouden, en
zonder antwoord.

Dokter, we
hebben je...



O, lieve
goden.



Waarom? Welke harteloze beesten slachten een arts en zijn verpleegsters af?



Het soort dat wil voorkomen dat ze ernstige wonden behandelen...



... zoals deze.



Niets verdooft pijn
zo goed als een paar
glaasjes.

Ze verdoven ook het verstand.
Maar Steven denkt dat hij
wel wat tijd heeft om dat te
herstellen.

En in de wijn is de waar-
heid te vinden, zeggen
ze. Daardoor ziet
Steven nu enkele harde
waarheden onder
ogen...

Ik heb je
teleurgesteld,
Arthur Eld. Zie
wat er van je stad
is geworden.



Terwijl ik dinh
was, heeft de
vijand ons dit
aangedaan.

Mij treft
de blaam
voor de vele
slachtoffers
onder ons.

En nu wend
ik me tot jou,
mijn grootste
voorzader.

Want je was
een veel wijzere,
bekwamere man dan
ik ooit kan hopen te
worden.

Laat me
je oorspronkelijke
tekeningen voor deze
stad bekijken...

... en me nogmaals
verdiepen in de maat-
regelen die je hebt
ingebouwd voor een
tijd waarin een arme,
deerniswekkende
dwaas als ik...



... niet kan
verhinderen dat het
onheil onze poorten
bestormt.



Briljant...
Verbijsterend, deze
noodplannen.

Arthur Eld kon
alles voorzien.



Hè?

Roland?
Ben jij
dat...?



Nee! Maar
dit is een voor-
proefje van het
lot van die
snotaap!

Jammer dat de
man die alles voorzag
die eigenschap niet heeft
doorgegeven aan zijn
erfgenamen!

Lang leve
John
Farson!



Nou, Deschain? Je wilde gehoorzaamheid. Vijanden binnen de muren moesten aan het licht komen.

Hier heb je wat je verlangde.



Aha. En in ruil daarvoor geef je me een groot geschenk.

Een gedetailleerde kaart van Gileads verweermiddelen!



John Farson dankt je.

Unnhhhh...!!

En ik
dank
jou...

... voor het
idee dat
je me zo
makkelijk...

... kon
doden!

Een wachter
moet beter
weten...

... en op zijn
hoede zijn!









Geen woorden meer,
want die hebben hun nut
verloren.

In plaats daarvan
vechten ze steunend en
kreunend...

... en met een kreet van pijn
als Stevens wonden tegen
hem worden gebruikt.



Gegrom van
triomf...



... dat - als Steven de ge-
vallen revolver oppakt - van
opmerkelijk korte duur
blijkt te zijn.

En
bovendien...



PANG



... blijkt de wachter
ook van korte
duur te zijn.



En terwijl het onthoofde
lichaam van de wachter
naar de bodem van de
slotgracht zakt...



... gebruikt
Steven zijn
eigen bloed om
een bericht te
schrijven.



Mijn vader...

Goden... Als de verraders al zo ver zijn dat ze zelfs Chris Johns kunnen... dan is mijn vader...



Hij rent. Hij rent zo hard dat de wereld een waas om hem heen wordt. Aileen roept zijn naam, waarschuwt hem...



... bang dat als Steven Deschain in een val dreigt te lopen, het niet goed is als Roland onstuimig naar voren rent.



Maar Roland negeert haar. Hij hoort niets dan het schuren van zijn longen en het bonken van zijn hart... Een hart waarvan Aileen nu ziet dat het...



... voorgoed ge-
broken is.



Rolands ka-tet... goden, alles
hebben ze met elkaar gedeeld.
Triomfen, tragedies, verruk-
kingen en gevaren...

Ze zijn meer dan drie
vrienden. Ze zijn tot één
verenigd.

En nu zijn ze weer
één...

Samen rouwen ze om de
dood van hun vaders,
die voortaan niets meer
zijn dan gezichten die ze
onthouden.

Roland, wat...
wat betekent
dat...?

Dat we
verdoemd zijn.
Verdoemd en
verloren.

Mijn vader zal
me nooit met
hem tegen onze
vijanden zien
strijden. Het...



Ro, neem me
niet kwadelijk,
maar...

Ik bedoelde, wat
betekent dat?
Die woorden...

open
de
kuil

Het betekent
dat mijn vader
de dood zag
naderen...

... en niet
wilde dat wij
met hem mee
gingen.

De kuil is Gileads
eeuwenoude verweer-
middel. Een duivels
moordinstrument,
alleen te gebruiken in de
allerergste tijden.



Terwijl het lichaam van
zijn vader nog afkoelt,
kijkt Roland de jonge
scherpschutters in de
raadkamer aan en gaat
verder...

We zijn het er
allemaal wel over
eens dat de om-
standigheden niet
erger kunnen zijn
dan nu...





Die vallen, Roland... zijn ze echt? Ik bedoel...

... mijn moeder maakte me altijd bang met verhalen om me dicht bij huis te houden. Ik heb nooit gedacht...



Welzeker, Randolph... ze zijn echt. Op deze tekeningen zien we waar ze zijn en hoe je ze kunt gebruiken.



Maar ze moeten precies op het juiste moment worden gebruikt. Cuthbert, jij gaat ze bedienen. Alain...



Alain, luister je?

Spreek, en ik antwoord.

Jij wordt Berts uitkijk. Je geeft de juiste momenten om de afzonderlijke vallen te activeren aan hem door. Begrijp je dat?

Ik ben geschokt, Roland, maar niet doof.



'De rest van jullie houdt de ogen en oren open en geeft aan vanwaar de aanvallen komen, zodat Alain de tekens aan Bert kan geven.'



Roland, niemand
kan betwisten
hoe groot deze
tragedie is...

... maar we
zijn het er
allemaal wel
over eens...



... dat je
vader zou
willen dat jij
deze kreeg.



Ik... geloof
dat je gelijk
hebt, Aileen.



En deze ook, Roland.
Als de vijand
aanvalt...

... is niemand
geschikter om
op de hoorn
te blazen.



Dan gaan ze bij elkaar
staan en roepen zijn naam.

'Lang leve Roland,
dinh van Gilead!'



Ze wensen hem geluk
- zwijgend, zoals te
begrijpen is...



... en terwijl ze de prachtige
revolvers en de beroemde
hoorn bekijken, glipst Roland
naar het balkon, zonder dat
iemand het ziet...



... behalve een
van hen.



Roland...
werkt het?
Zal de kuil...?

De toekomst is
mij even onbekend
als jou, Bert.

Nou, en
als hij niet
werkt?

Dan sterven
wij. Maar ik zweer
je dat ik...

... dat dan doe
met mijn tanden
in de keel van
John Farson.



STEPHEN KING

DE DONKERE TOREN



DE VAL
VAN
GILEAD

HOOFDSTUK ZES

*M*isschien valt
het wel mee.

Dat fluistert Thomas, he-
maal links, tegen Aileen, en ze
knikt vaag en fluistert terug:
'Misschien.'

Moeilijk te zeggen of ze
het gelooft of niet.

Misschien
wel.

Of misschien wil ze het
alleen maar heel, heel
graag geloven.

Of misschien gelooft ze het
niet, maar zegt ze wat Thomas
wil horen, in de hoop hem te
kalmeren...

... terwijl ze, wetend dat Roland
daar staat en elk woord hoort, hem
wil laten weten dat ze niet bang is.
Helemaal niet.

In dat geval is de kans groot
dat zij de enige daar op de
verschansing is die dat kan
zeggen.



Toch kan angst ook nuttig zijn. Roland weet dat.



Angst kan je scherp maken. Zolets als 'plankenkoorts', weet ge?

Als ge in uw hoofd iets heel groots hebt opgebouwd dat ge vreselijk angstaanjagend vindt.



Maar als ge moet optreden, en ge stapt het toneel op, waar ge zo bang voor was...



Dan zegt ge: 'Hé verdorie! Waarom was ik zo bang? Dit valt best mee!' En daarna is het gemakkelijk.

Alleen zijn sommige dingen niet zo erg als je vreesde...

... omdat ze erger
blijken te zijn.



Veel erger.

Onnoeme-
lijk veel
erger.

Bijvoorbeeld
Farsons aanval
op Gilead.





Misschien
komen we hier
ongedeerd uit.

Dat is het standpunt van vóór veel
erger. We gaan terug naar twee
dagen voordat Farsons troepen
aan de horizon verschenen.



Serieus, Roland? Je
zegt niet zomaar
dat...

Serieus, Jamie.
Deze tekeningen
van Arthur Eld zijn
oud, maar nog net
zo goed als eeuwen
geleden.

Waar
schieten de
speren dan
omhoog?



Hier,
Thomas.

Voorzichtig!
Laat ze niet
per ongeluk
afgaan!

Als dat kon,
waren we al lang
wormenvoer
geweest.



Aileen! Hoe
gaat het met
de seinbrigade?
En de 'extra'
troepen?





Hopelijk hoeft dat niet.
Maar de vrees bestaat...

... dat het wel moet.

Maar Roland weet dat
niemand dat wil horen, zeker
niet van hem.

Eenentachtig,
tweëntachtig,
drieëntachtig...



Precies
vierentachtig
passen,
Roland.

Nu maar hopen dat
Arthur Eld het niet door
een dwerg liet afpassen,
want dan staat ons een
grote teleurstelling te
wachten.

Dat heeft
hij vast niet
gedaan, Jamie.
Plaats het
merkteken.



Aileen! Kun je
de rode doek
zien? Zodat je
weet waar de kuil
begint?



Blijkbaar kan ze
dat. Dat meisje
heeft een stel
goede ogen in
dat mooie
hoofd.

En een goed
stel oren ook.

Om nog maar te
zwijgen van een
prachtig
stel...

...
eigenschappen...
wilde ik zeggen.

Jamie!

Ja, dat zal
wel.



Alain! Kun je de vlag nog zien?



Ze schreeuwt weer. Gods wonden, Cuthbert...

Waarom begrijpt dat domme meisje niet dat we al die signalen met vlaggen en spiegels juist hebben om niet te hoeven schreeuwen?



Doe haar niet tekort, Alain. Dit wordt haar eerste gevecht met de dood.

Als ze een paar van die gevechten heeft overleefd, zit ze met net zo'n stevige kont in het zadel als jij.

Dat mag ik ho...

Wacht. Wat?



Wat zei je
daar tegen
mij...?

Alain, niet...
nu. Goed?

Hebben
we een
probleem?

Nou, dat
hangt ervan af.
Heb je er vertrouwen in dat we
afhankelijk zijn van verouderde,
vervallen machinerieën, die niet
meer onderhouden zijn sinds ver
voordat onze overgrootvaders
aan de borst van hun moeder
zogen?

Eh... nee.
Nee. Daar heb
ik geen enkel
vertrouwen in.

Nou, dan
hebben we een
probleem. Maar het
komt wel goed. We
hebben twee weken
om het in orde te
maken.

Drie dagen later...

'Cuthbert! Cuthbert,
ze geeft het sein!'



'De mutanten
hebben het eerste
merkteken hebben bereikt!'



Cuthbert!
Ik zei dat ze het
merkteken hebben
bereikt!



Blijf vooral heel
hard schreeuwen,
imbeciel! Misschien
maakt je stem de
roest los!





Ik doe mijn
werk, verdomme!
Doe jij ook...



O, emmer
vol pus.

Ze komen
eraan!



De mortiergranaat slaat
veel te dichtbij in. De top
van de toren bezwijkt en
het puin valt omlaag.
Het hele gebouw
schudt ervan...

... en door stom
toeval...



Alain! De
hendel is
losgeschud!

Slim idee
om ze op
je te laten
schieten.

Eh... dank
je... denk
ik.



Als de wijd open poorten van
de hel waarvan hij een imita-
tie moet zijn...

... gaat de kuil wijd open.
Meteen vallen honderden en
honderden mutanten en
soldaten omlaag,
omlaag...

... om gespiest te
worden op staken die eeuwen
op deze kans hebben gewacht. Een
ontwikkeling waarop John Farson
met zijn gebruikelijke medegevoel
reageert...



Nou. Dat was interessant.

Ze... ze zijn weg!
De hele frontlinie
is weg!

Dank je,
Marten. Als ik
blind was, zou
ik iets aan
die opmerking
hebben gehad.



Heer Farson! Ze
hadden een soort
valkuil! Een grote
kuil die...

En dank je, generaal
Grissom. Blijkbaar
leveren mijn naaste
adviseurs het
gevecht door mij te
vertellen wat ik zelf
kan zien.

Ik
antwoord
in gelijke
trant:



Het is een stel
verrekte mutanten.
Voor mijn part vallen ze
in kuilen of worden ze
getroffen door vuur uit
de hemel. Het is maar
kanonnenvoer.

Het is juist hun doel
ten prooi te vallen aan
dat soort vallen, opdat
belangrijker personen -
zoals wij - ongehinderd
verder kunnen gaan.

'Een val kan maar één-
maal worden gebruikt.'

'Zie je? Nu al dienen
de stapels dode
mutanten tot brug
voor de volgende golf.'



'De tijd en het getal werken
in ons voordeel, heren.
Dus klaag niet meer over
valkuilen...'

'... en geniet van de
voorstelling. Want
als het doek valt...'

'... komen
wij op.'





Ze willen een
bres slaan in
de muren!

Laat elk
schot tellen! Bij
het leven van de
moeders die jullie
hebben gebaard en
de gezichten van
de vaders die...



Schiet pas als
je het wit van hun
ogen ziet, en laat
dan...

... hun gezicht
rood kleuren
van bloed!

Een slag – een echte, ware
slag – is niet één groot
gevecht.

Het bestaat uit veel kleinere
gevechten, die elk de doorslag
kunnen geven.

Terwijl Roland zijn ge-
vecht levert, en Aileen
het hare...

... levert de stad zelf strijd
tegen de indringers. Als die
voorbij de buitenmuren zijn,
rennen de overlevenden uit alle
macht naar de donjon...

... en het valhek van de
stad valt tussen de vijand
en de vluchtende burgers.



Drie dagen eerder werd
Gilead natuurlijk niet
belaagd door mutanten.
Drie dagen eerder...

... was er
nog hoop.

Daar
moeten
de platen
komen.



Ik kijk nooit meer op dezelfde
manier naar deze tuin. Bloed
zal het nieuwe water zijn, en
rottende lichamen worden
kunstmest.

Roland... zeg
me:



Denk je dat je ooit nog naar
deze tuin kijkt, op welke
manier dan ook?

Ik weet
niet wat je
bedoelt.



Dat weet
je wel.

Je bedoelt of
ik geloof dat we
het overleven?

Ja.



Absoluut.

Geloof is een
goede zaak.

Ze zeggen dat
geloof bergen kan
verzetten.

Maar weet ge wat niemand
zegt dat geloof kan doen?

Golven tegenhouden.

En daar heeft
Gilead nu mee
te maken. Een
onhoudbare
golf.



Farson! Waar
je je ook
verbergt, je kunt
me horen!

Jij die een
web van leugens
en bedrog
smeedt...



Wij hebben zelf ook
een paar goede
webbenmakers!



Laat de
vliegen kennis-
maken met onze
spinnen, heren!





De jonge dinh
heeft een
grote mond.

Grissom!
Schiet die mond
van hem weg. En
als je toch bezig
bent...

Schiet hemzelf
van de muren,
samen met de rest
van zijn vervloekte
scherpschutters,
en inclusief de
muren!



De bazooka's spuwen dood uit.
Een enkele granaat brengt
meer vernietiging dan honderd
kogels van de scherp-
schutters.

De binnenmuren
bezwijken, en tegelijk
daarmee de laatste
vluchtige hoop van
de verdedigers.



De lucht is vol rook
en puin. Overal is de
stank van de dood.



De vervloekte verraders
die verantwoordelijk
zijn voor de dood van
onder anderen Alains
vader Chris...



... lopen ondertus-
sen door de straten
van Gilead, op weg
naar...

... het heiligdom
waar de vrouwen
en kinderen
bijeën zitten.



Is...
is het
voorbij?



Voor jullie?

Ja,
het is
voorbij.





PFFFFFFT



Geen
brandstof
meer? Heb
je...

Hou je
kop! Eh...



Heil...
Roland?
Vermaard om
zijn genade
en...



PANG PANG
PANG PANG PANG
PANG PANG
PANG PANG
PANG PANG PANG



Dwazen.

Als ik ook maar
even dacht dat jullie
soort mijn vader had
vermoord, pleegde
ik zelfmoord uit
schaamte.



Christus
en de Man
Jezus...

Daarom...
hadden ze geen
brandstof meer.
Ze hebben al hun
vlammen gebruikt
voor...



Als ze door een heiligdom
lopen dat allesbehalve
heilig bleek te zijn, zegt
hij niets meer.



Waarom zou hij? Wat
valt er nog meer te
zeggen?

Vooraf wanneer
de vlag van John
Farson, die
boven de
resten van
Gilead
wappert...

... alles al zegt.



EINDE

STEPHEN KING

ROBIN FURTH • PETER DAVID • JAE LEE • RICHARD ISANOVE

DE DONKERE TOREN



DE JONGE JAREN VAN
DE SCHERPSCHUTTER

STEPHEN KING

ROBIN FURTH • PETER DAVID • JAE LEE • RICHARD ISANOVE

DE DONKERE TOREN



DE LANGE WEG NAAR HUIS

STEPHEN KING

ROBIN FURTH • PETER DAVID • JAE LEE • RICHARD ISANOVE

DE DONKERE TOREN



VERRAAD

DE VAL VAN GILEAD

'De man in het zwart vluchtte door de woestijn en de schutter volgde hem.'

Zo begint *De Donkere Toren*, een van de grootste epische successen van de afgelopen twintig jaar, het meesterwerk waarmee Stephen King zijn miljoenenpubliek voorgoed aan zich wist te binden, met in de hoofdrol Roland, de laatste scherpshutter, die in een wereld vol oude technologie en dodelijke nieuwe magie gedreven op zoek is naar de geheimzinnige Donkere Toren.

DE DONKERE TOREN

Tot zijn afgrijzen ontdekt Steven Deschain dat de dodelijke Maerlyns Grapefruit uit zijn vertrekken is verdwenen. Over de identiteit van de dief lijkt geen twijfel te bestaan. Maar als hij de kamer van zijn vrouw binnengaat met de bedoeling haar vanwege de diefstal te arresteren, buigt zijn zoon Roland zich met een pistool in zijn hand over haar ontzielde lichaam heen. Het heeft er alles van weg dat de jongste scherpshutter een afschuwelijke misdaad heeft begaan. Maar is dat wel zo? Of zit het toch anders?

En zo ja, wat is er dan aan het drama voorafgegaan?

UITGEVERIJ

ISBN 978-90-245-3077-9



9 789024 530779